

VAN EEN VRIEZER VOL BOILLIES NAAR EEN DOOS VOL VLEIEN

Na jarenlang fanatiek op karper te hebben gevist, noopte tijdgebrek door een druk gezinsleven Richard de Klein tot het maken van keuzes. Hij hing zijn karperstokken aan de wilgen, maar pakte wel de vliegenlat op.

TEKST: RICHARD DE KLEIN > FOTOGRAFIE: INGE HOLLEBOOM

Vanaf het moment dat hij 24 jaar geleden zijn eerste karper ving, vervult deze vis een belangrijke rol in het leven van Richard de Klein. In die 24 jaar is zijn leven echter ook veranderd. “Tegenwoordig heb ik een gezin met twee jonge kinderen. Nu slaap ik minder dan toen ik nog fanatiek op karper viste, dus de nachtelijke uren rust zijn nog heiliger geworden.”

HET ROER OM

Behalve dat hij door tijdgebrek zijn visserij niet meer kon beleven zoals hij graag zou willen, begon de kleine

volksverhuizing bij het nachtvisseren hem ook tegen te staan. “Het was dus een kwestie van kiezen: koste wat het kost op dezelfde weg doorgaan of mijn visserij aanpassen. Ik koos voor het laatste en gooide het roer om.” Dat deed hij vrij rigoureu. De karperstokken werden verruild voor de vliegenlat.

VLEIGVISCURSUS

Vier jaar geleden volgde De Klein al een vliegviscursus. “Daar heb ik verder weinig mee gedaan. Zo heel af en toe ging ik op forel vissen, maar de karpervisserij stond altijd met stip bovenaan.” Nu de prioriteiten anders

liggen, lijkt het vliegvisseren beter bij zijn leven te passen. “Bovendien verruilde een goede vriend het statische karpervissen steeds vaker voor het vliegvisseren. Die heeft me op het spoor gezet.”

ONTDEKKINGEN

Via blogs en filmpjes op diverse websites ontdekte De Klein dat je in ons land met de vlieg ook gericht op snoek, karper en zeebaars kunt vissen. “Dat was nieuw voor me. En maakte me nieuwsgierig.” Een bezoek aan een gespecialiseerde hengelsportzaak gaf het laatste zetje. “Toen ik in die snoepwinkel kwam – vliegvisseren

weten wat stijl is – was ik verkocht. En liep ik met de nodige spullen de deur uit.” Om het financiële leed wat te verzachten verkocht hij een deel van zijn karperspullen.

DOELSTELLINGEN

Hoewel hij een beginnend vliegvisser was, stelde De Klein zich wel wat doelen voor 2015: snoek van groot water vanuit de bellyboat, forel van het Oostvoornse meer, zeebaars en karper. “Inderdaad wel ietwat ambitieus, zeker gezien mijn minimale ervaring met het vliegvisseren. Maar ik ben vrij fanatiek en merk bovendien dat >



Op het Oostvoornse Meer ging Richard met de vlieg achter de forel aan.



De zeebaarsvisserij bleek een heel andere visserij te zijn: een ruige omgeving, glibberen over de rotsen en rekening houden met het getij.



Vissend vanuit de bellyboat op de Randmeren pakte Richard een metersnoek op de streamer.

>> EXTRA HOBBY

Als vliegvisser kreeg Richard de Klein er haast automatisch een tweede hobby bij: vliegbinden. "Dat vormt een mooi onderdeel van het vliegvisserij. Deze visserij heb ik opgepakt doordat ik minder vrije tijd over had door een druk gezinsleven, maar het binden biedt me de mogelijkheid om toch wat vaker met mijn hobby bezig te zijn. Als de kinderen 's avonds op bed liggen en mijn vriendin aan het werk is, kruip ik nog even achter de vice. Bovendien kan je er met de talrijke beschikbare technieken en materialen al je creativiteit in kwijt. Aan kleine droge vliegen heb ik me nog niet gewaagd, maar ik bind al wel mijn eigen snoekstreamers, karperbollen en boobie's."



'DE PASSIE VOOR HET SPORTVISSEN IS DOOR HET VLEIGVISSEN WEER TERUG'



mijn focus en beleving intenser worden door het nastreven van doelen als ik ga vissen."

VOORBEREIDING

Om toch enigszins kans te maken zijn ambities te verwezenlijken, las De Klein zich uitvoerig in en vroeg hij de hengelsportwinkelier waar hij zijn materialen aanschafte het hemd van het lijf. "In het voorjaar begon ik met het vliegvisserij op snoek in een klein waterstelsel en al snel ving ik mijn eerste mooie vis. Dat smaakte naar meer en zodoende kocht ik een bellyboat om ook op het grote water aan de slag te kunnen."

25 CM ZEEBAARS

Eerst ging hij echter achter de zeebaars aan. "Dat bleek een heel andere visserij te zijn: een ruige omgeving, glibberen over rotsen, rekening houden met het getij. Maar ondanks dat het taai was – verschillende pogingen liepen op niets uit – sprak deze visserij me wel aan." Het doorzetten werd uiteindelijk in het jaar beloond. "Na de zoveelste worp kreeg ik een keiharde klap op mijn hengel. Ik stond versteld van de kracht, zeker toen ik zag dat een 25 cm 'grote' zeebaars mijn vlieg had gepakt."

BRUINE FOREL

In diezelfde periode dobberde De Klein ook twee dagen in zijn bellyboat op het Oostvoornse Meer. "Na de eerste dag niets te hebben gevangen, was ik de volgende

dag al vroeg op het water. Vissend met een zinklijn presenteerde ik mijn vlieg bij de bodem. Na een keiharde aanbeet en spectaculaire dril kon ik met mijn eerste bruine forel poseren. Dolgelukkig was ik met deze vangst. Dit was totaal niet te vergelijken met de vissen die ik wel eens op een forellenput heb gevangen."

RANDMEREN

De bellyboat ging ook op de Randmeren te water. "Met snoekvisserij op groot water had ik ook vrijwel geen ervaring, dus dit was opnieuw een grote uitdaging." Dat bleek, want na zeven uur peddelen enwerpen stond de teller nog op nul. Maar ondanks de vermoeidheid perse hij er nog een eindsprint uit om voor het donker terug te zijn bij het beginpunt. "Daar had je een grote brug met enorme betonnen pijlers. En die stek wilde ik graag nog even meepakken."

HARDE BEUK

Langs een van pijlers zag hij op zijn dieptemeter een mooie steile wand. "Bij de eerste worp werd de streamer na een paar keer strippen al gepakt. Maar ondanks de enorm harde aanbeet, schoot de vis vrijwel direct los." Bij een volgende worp werd de vlieg vlak voor zijn flippers te grazen genomen. "Ik moest vol in de hengel gaan hangen om de vis weg te houden van de houten palen. Dit scenario herhaalde zich nog drie keer. Wat een power, ik wist niet wat me overkwam!"

SPORTVISVUUR

Uiteindelijk trok De Klein toch aan het langste eind en kon hij een 106 cm lange snoek op schoot tillen. "Dat was een bijzonder moment. Zo'n explosieve kracht – het mooie van vliegvishengels is dat ze doorbuigen tot in het handvat – had ik bij het drillen van een karper nog nooit gevoeld. Die ervaring zorgde ervoor dat de passie voor

het vissen in het algemeen weer helemaal terugkwam en het sportvisvuur weer in alle hevigheid brandt."

CARPBOL

De karper moest even wachten, maar was begin dit jaar aan de beurt. "Op de eerste mooie lentedag van 2016 spot ik een paar karpers in kraakhelder water. Gebruik makend van de wind werp ik mijn carpbol (een bolletje wol/foam dat een broodvlok imiteert) een meter of twee naast de vissen. De 'vlieg' zinkt langzaam en komt precies volgens plan voor de bek van de twee vissen uit. De achterste neemt een spurt en zuigt mijn carpbol naar binnen."

KLEINE JONGEN

"Ik strip, krijg contact met de vis en die zoekt direct daarna de obstakels op. Net op tijd kan ik hem afremmen en na nog een paar vlucht pogingen glijdt mijn eerste karper op de vlieg het landingsnet in. Vervolgens maakt een ontzettend goed gevoel zich van mij meester: even voel ik me weer de kleine jongen die zijn eerste karper vangt en vol trots en bewondering de vis in zijn handen houdt."

OGEN GEOPEND

Het met de vlieg bevissen van al deze verschillende vissoorten in eigen land was niet alleen een mooie belevenis, maar tegelijkertijd ook een soort ontdekkingsreis. "Doordat ik altijd vrijwel alleen gericht op karper heb gevist, was ik me er niet van bewust dat Nederland zo'n grote diversiteit aan viswateren en vissoorten heeft. Het vliegvisserij heeft me wat dat betreft echt de ogen geopend. Bovendien geniet ik ook intens van deze pure manier van vissen. Op de jaarlijkse visweek in Frankrijk met mijn broer na, raak ik mijn karperhengels niet veel meer aan."